

## *Liturgie*

Voor de samenkomst van de gemeente Tull&'t Waal en Honswijk  
zondag 6 juli doopdienst van Marthe Amanda.

### **Lied vooraf Psalm 100**

Juicht Gode toe, bazuin en zing  
treedt nader tot gij Hem omringt.  
Gij aard' alom, zijn rijksdomein  
zult voor de Heer dienstvaardig zijn

Roept uit met blijdschap: God is Hij  
Hij schiep ons, Hem behoren wij  
zijn volk, de schapen die Hij hoedt  
en als beminden weidt en voedt

Treedt statig binnen door de poort  
Hier staat zijn troon, hier woont zijn woord  
Heft hier voor God uw lofzang aan  
Gebenedijd zijn grote naam

Want God is overstelpend goed  
die ons in vrede wonen doet  
Zijn goedheid is als morgendauw  
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw

### **Afkondigingen**

#### **Intochtslied: Met open armen**

Kom, als je honger hebt of dorst.  
Hier kun je eten, deel met ons.  
Kom met je tranen en je pijn.  
Hier is het goed, hier mag je zijn.  
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.  
Hier ben je veilig, hier is rust.  
Kom, met je wanhoop en verdriet.  
Hier mag je weer een toekomst zien.  
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.  
 Welkom in Gods huis.  
 Welkom in Gods huis.  
 Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.  
 Hier word je liefdevol omarmd.  
 Kom maar, als niemand je verstaat.  
 Hier is een plek voor jouw verhaal.  
 Met open armen word je ontvangen.

### **Stil gebed**

### **Bemoediging en groet**

### **Lied NLB 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen**

Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
 Voortijdig licht waarin wij staan  
 Koud, één voor één en ongeborgen,  
 Licht overdek mij, vuur mij aan.  
 Dat ik niet uitval, dat wij allen  
 Zo zwaar en droevig als wij zijn  
 Niet uit elkaars genade vallen  
 En doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,  
 Aanhoudend licht dat overwint.  
 Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
 Draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  
 Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
 Of ergens al de wereld daagt  
 Waar mensen waardig leven mogen  
 En elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien  
 Wat op het licht niet is geijkt.  
 Taal zal alleen verwoesting zaaien  
 En van ons doen geen daad bekijft.  
 Veelstemmig licht, om aan te horen  
 Zolang ons hart nog slagen geeft.  
 Liefste der mensen, eerstgeboren,  
 Licht, laatste woord van Hem die leeft.

## **Doop van Marthe de Kuiper**

### **Uitleg**

### **Lied Psalm 139**

Heer die mij ziet zoals ik ben  
Dieper dan ik mijzelf ooit ken  
Kent U mij, U weet waar ik ga  
U volgt mij waar ik zit of sta  
Wat mij ten diepste houdt bewogen  
't Ligt alles open voor uw ogen  
Wat mij ten diepste houdt bewogen  
't Ligt alles open voor uw ogen

U bent mij overal nabij  
Uw ogen waken over mij  
Van toen ik vormloos ben ontstaan  
U wist hoe het zou verder gaan  
O God hou mij geheel omgeven  
En leid mij op de weg van 't leven  
O God hou mij geheel omgeven  
En leid mij op De weg van't leven

En leid mij op, en leid mij op  
Ja leid mij op de weg van 't leven

### **Doopgebed**

### **Geloofsbelijdenis**

### **Geloften**

### **Doop**

### **Lied Psalm 134 vers 3 OB**

Dat 's HEEREN zegen op u daal';  
Zijn gunst uit Sion u bestraal';  
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;  
Looft, looft dan aller heren HEER.

## **Verwelkoming**

## **Gebed**

## **Bijbellezing 1 Johannes 1, 5 - 2, 2**

## **Preek**

## **Lied Kleine witte duif**

Toen Jezus zich liet dopen  
Ging de hemel open  
De Geest kwam op de Heer  
Daalde op Hem naar  
Zoals een duif uit de hemel  
Kleine witte duif  
Uit het hemelhuis  
Breng ons een leven van vrede  
Kleine witte duif  
Uit het hemelhuis  
Breng ons een leven van vrede

Voor wie op Jezus hopen  
Gaat de hemel open  
De Geest van onze Heer  
Daalt dan op hen neer  
Zoals een duif uit de hemel  
Kleine witte duif  
Uit het hemelhuis  
Breng ons een leven van vrede  
Kleine witte duif (U bent mijn licht)  
Uit het hemelhuis (U bent mijn leven, mijn vrede)

**Dankgebed en voorbede zijn er nog speciale namen/situaties te noemen?**

**Collecte is bij de uitgang**

## Slotlied Een nieuw begin (Liedboek van mensenkinderen) =Gezang 247

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,  
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,  
herbouwt wat is vernield, maakt een, wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur.  
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?  
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.

De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God,  
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.

Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,  
kom, Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.

## Gezongen Keltische zegenbede

### Zegen

Voor wie dit wilt; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende nummers.

1. Diaconie, Bankrekening nr is: NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en 't Waal
2. Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en 't Waal

De dienst is te volgen via

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407> voor tull en twaal

De diaconie collecte is bestemd voor het christelijk noodhulp cluster. Dit is een samenwerking tussen een aantal christelijke hulp organisaties.

Met name in India en Nepal is de situatie de afgelopen tijd enorm verslechterd. Zeer veel besmettingen, grote druk op de gezondheidszorg, tekort aan alles: van ziekenhuisbedden tot zelfs een plek in de crematoria. De situatie is mensonterend. Mensen zijn wanhopig.

Waar het in Nederland en andere westerse landen nu langzamerhand de goede kant op lijkt te gaan, vraagt het Christelijk Noodhulpcluster aandacht voor landen waar het juist steeds erger wordt. 'Vrijwel iedereen verliest daar dierbaren doordat er te weinig medische hulp is. Hele gezinnen zitten zonder eten in lockdown en worden steeds kwetsbaarder.

De hulporganisaties zijn er voor de meest kwetsbaren in India en andere landen waar zij werken, met:

- Voorlichting over hoe je jezelf tegen corona beschermt;
- Bescherming door schoon water, mondkapjes en quarantainecentra;
- Directe hulp zoals eten, medische en psychosociale hulp en zuurstoftanks.