

## ***Liturgie***

Voor de samenkomst van de gemeente Tull&'t Waal en Honswijk  
Zondag 5 sept. 10.00uur

### **Vooraf**

Een toekomst vol van hoop,  
dank u voor deze nieuwe morgen,  
dit is de dag.

### **Afkondiging**

#### **Luisterlied Psalm 98 vers 1 en 4**

1 Zingt een nieuw lied voor God den Here,  
want Hij bracht wonderen tot stand.  
Wij zien hem heerlijk triomferen,  
met opgeheven rechterhand.  
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde,  
bevrijdend heil en bindend recht,  
voor alle volkeren op aarde,  
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

4 Laat alle zeeën, alle landen,  
hem prijzen met een blij geluid.  
Rivieren klappen in de handen,  
de bergen jubelen het uit.  
Hij komt, Hij komt de aarde richten,  
Hij komt, o volken weest verblijd,  
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,  
zijn heil en zijn gerechtigheid.

### **Votum en Groet**

#### **Luisterlied Gezang 44**

Dank, dank nu allen God  
met hart en mond en handen,  
die grote dingen doet  
hier en in alle landen,  
die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot,

zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God  
moog' ons reeds in dit leven  
een vrij en vrolijk hart  
en milde vrede geven  
Die uit genade ons  
behoudt te allen tijd,  
is hier en overal  
een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God,  
die troont in 't licht daarboven.  
Hem, Vader, Zoon en Geest  
moet heel de schepping loven.  
Van Hem, die ene Heer,  
gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk.

### **Wetslezing (Bergrede)**

#### **Luister Kinderlied Rups of vlinder**

Je kunt het koninkrijk van God pas zien  
Wanneer ook jij opnieuw geboren wordt  
Want pas als Jezus meer wordt en wanneer jij minder wordt  
Zoals een rups een vlinder wordt  
Dan wordt alles nieuw  
Je kunt het koninkrijk van God pas zien  
Wanneer ook jij opnieuw geboren wordt

Een rups is heel brutaal  
Hij knabbelt alles kaal  
Wou je niet een vlinder zijn  
En dansen in de zonneshijn  
Je kunt het koninkrijk van God pas zien  
Wanneer ook jij opnieuw geboren wordt

Je kunt het koninkrijk van God pas zien  
Wanneer ook jij opnieuw geboren wordt

## **Gebed**

**Bijbellezing: Jeremia 29, 4-11 en Lucas 11 vers 1-4**

**Luisterlied van U is de toekomst:**

Van U is de toekomst,  
Kome wat komt.

**Psalm 72 vers 6 en 7**

6 Bloei zijn naam in alle streken,  
zolang de zon verrijst.  
Zijn koningschap zij ons een teken  
dat naar Gods toekomst wijst.  
Dat opgetogen allerwegen  
de volken komen saam,  
elkander groetend met de zegen  
van zijn doorluchte naam.

7 Laat ons de grote naam bezingen  
van Hem die Israël leidt,  
want Hij alleen doet grote dingen,  
zijn roem vervull' de tijd.  
Looft God de Heer, Hij openbaarde  
zijn wonderen, zijn eer.  
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.  
Ja, amen, looft de Heer.

## **Preek**

**Luisterlied Hemelhoog 669:**

Kom, vestig uw gezag;  
wees Koning in ons hart.  
Herstel uw beeld in ons;  
onthul uw doel met ons.  
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;  
een laaiend vuur in onze ziel.  
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.  
Wij zijn uw kerk.  
Heer, maak ons sterk in U.

Wij dorsten naar uw rijk  
en uw gerechtigheid.  
U schakelt ons nu in  
en geeft ons leven zin:  
gevangen harten worden vrij,  
verslagen mensen troosten wij;  
zelfs de blinden zien uw heerschappij.  
Wij zijn uw kerk.  
Hoor ons gebed en kom!

Refrein:  
Bouw uw koninkrijk.  
Zet het kwaad te kijk.  
Toon uw sterke hand.  
Kom, herstel ons land.  
Vul uw kerk met vuur.  
Win dit volk terug.  
Heer, dat bidden wij  
tot uw koninkrijk verschijnt.

Uw ongetemde kracht  
verslaat de helse macht.  
Uw ongekende pracht  
vernieuwt en sterkt ons hart.  
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;  
leer ons te doen wat U ons vraagt,  
vol van Jezus' liefde en zijn kracht.  
Wij zijn uw kerk.  
Heer, doe uw werk door ons.

(Refrein 2x)

### **Dankgebed en voorbede**

### **Zingen gezang 293 (melodie the rose) zachtjes meezingen.**

1 Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister,  
als ik in uw hemel kom!

3 Laat mij niet mijn lot beslissen:  
zo ik mocht ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
als Gij mij de keuze liet!  
Wil mij als een kind behand'len,  
dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind.

4 Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.

## **Zegen**

### **Luisterlied Onze vader verborgen.**

Collecte: bij de uitgang.

Diaconie:

Bankrek. nr is : NL NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en 't Waal  
Kerkvoogdij:

Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en 't Waal

De directe link naar onze eigen kerken voor een uitzending is:

En voor Tull en 't Waal: [www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407](http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407)