

Orde van dienst

voor de uitvaart van

Arie Jozeph Rietveld

gehuwd geweest met Ali Murk, † 17 april 2015

★ Tull en 't Waal, 1 mei 1919

† Houten, 19 december 2020

Maandag 28 december 2020 om 13.00 uur

in de hervormde Kerk te Tull en 't Waal.

Voorganger: ds. Marius van Duijn

Ouderling en techniek: Anton van der Vlist

Te volgen via: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407

Orgelspel bij binnenkomst Gezang 174 (Bundel 1938) Vaste rots van mijn behoud

1 Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schouw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.

2 Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

4 Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d' aardse woon

opklimt tot des rechters troon,-
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

Welkom, bemoediging en groet

Aansteken kaarsen

Luisterlied: Wat de toekomst brengen moge

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Woorden van herinnering

Luisterlied Lichtstad met uw paarlen poorten

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie

Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Muziek

Gebed

Luisterlied De kracht van uw liefde

Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij.)
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U) 2x

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Heer kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij U wil zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Bijbellezing

Spreuken 8: 6m; ... Sterk als de dood is de liefde...

1 Corinthe 13, 1-7; Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

Luisterlied: Blijf bij mij Heer

1 Blijf bij mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt.
Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.
Als vrienden henengaan in stormgetij,
blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij.

3 'k Kan zonder U geen enk'le schrede gaan,
Wees Gij mijn Leidsman op mijn levensbaan.
Aan Uwe hand slechts ga ik veilig, blij,
Zij 't voor- of tegenspoed, o blijf met mij!

4 Als in de doodsvallei ik eens zal staan,
En 'k zie de poorten voor mij opengaan,
En Gij mij d' oogen sluit, dan juich ik blij:
In leven en in dood waart Gij met mij!

Meditatie Liefde is onsterfelijk

Luisterlied: Neem Heer mijn beide handen

Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede,
als 'k U verlaat.
O, neem mij met U mede,

daar waar Gij gaat.

O, doe genaad' ervaren
aan 't bevend hart,
en breng het tot bedaren
bij vreugd en smart!
Laat m' aan uw voeten rusten,
mij, hulp' loos kind,
vertrouwen en berusten,
voor d' uitkomt blind!

En blijft m' ook soms verborgen
uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden
de ruste vind!

Dankgebed en voorbede

Luisterlied: Ga niet alleen door het leven

Ga niet alleen door 't leven
die last is u te zwaar
Laat Eén u sterkte geven
ga tot uw Middelaar
Er is zoveel te klagen
er is zoveel geweên
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen

Welzalig, die 't ervaren
dat Hij hun alles is
dan kenne z'in gevaren
bezorgdheid noch gemis
Hij draagt dan in Zijn armen
door alle nood hen heen
Wie steunt op Zijn erbarmen, is nooit alleen
Wie steunt op Zijn erbarmen, is nooit alleen

Orgelspel bij naar buitengaan 'U zij de glorie' orgelspel

Op de begraafplaats wordt de samenkomst voortgezet

Woorden van overgave

Geloofsbelijdenis

Onze Vader

Zegen