

Liturgie-light voor de samenkomst van de gemeente Tull&'t Waal en Honswijk
zondag 13 december 2020 10.00uur

onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Ook nu we weer gestart zijn met diensten in de afzonderlijke kerken, houden we het sobere format aan: zo houden we helemaal rekening met wie via internet met ons meeviërt.

Lied vooraf HH 122,

Al wie dolend in het donker,
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht totterdood,
geeft als antwoord op ons vragen
ons Zichzelf als levensbrood
Nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.

Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam.
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam.
Hoor en zie het levend teken
van een God die tot ons kwam.

Mededelingen

Gedicht en aansteken adventskaars

Welkom afkondiging

Psalm 43 vers 3 en 4

O Here God, kom mij bevrijden
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht

Dan ga ik op tot uw altaren
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eind'loos mij verblijdt.

Bemoediging&groet

Gezang 118

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Gebed

Bijbellezing: Lucas 1, 26-38

Kinderlied: HH 338

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer', mijn God
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij.

Wie leert vertrouwen, zo een kind dat doet,
die zal ontvangen blijdschap, kracht en moed.
Want God heeft lief, wie worden als een kind.
En Hij rust niet tot u in Hem de vrede vindt.

Prediking

Luisterlied HH 513

Eet het brood met Mij,)
Drink de wijn met Mij.)
Tussen de vleugels)2x
Van de Cherubim,)
Deel het maal met Mij.)

Wij aanbidden U,)
Wij aanbidden U.)
Tussen de vleugels)2x
Van de Cherubim,)
Aanbidden wij U.)

Ik ontmoet je daar,)
Ik ontmoet je daar.)
Tussen de vleugels)2x
Van de Cherubim,)
Daar ontmoet Ik jou.)

Viering Avondmaal

- Voorbereidingstekst Avondmaal
- Presentatie brood en wijn
- Delen brood en wijn

Lofprijzing, Dankgebed en voorbede

Luisterlied Psalm 133

1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Een liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.

2 Als olie die Aarons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God den Heer.

3 Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

Zegen

Collecte bij de uitgang

Voor wie niet in de kerk kan zijn; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende nummers.

1. Diaconie, Bankrekening nr is: NL NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en 't Waal
2. Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en 't Waal