

Liturgie-light

voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-'t Goy, Tull&'t Waal en Honswijk, zondag 10 januari 2021

onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

vooraf muziek

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 42:1 en 2 NB

1 Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

2 Tranen heb ik onder 't klagen
tot mijn spijze dag en nacht
als mijn haters honend vragen;
"Waar is God dien gij verwacht?"
Ik gedenk hoe ik vooraan
in de reien op mocht gaan,
om mijn dank Hem op te dragen
in zijn Huis op hoogtijdagen.

Gebodslezing

Zingen: God is tegenwoordig (Gezang 323:1,3,7)

1 God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen,
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem,
sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.

3 Gaarne laat ik varen alle ijdelheden,
 alle aardse vreugd en vrede.
 Wil en wens begeeft mij, ziel en lijf .
 Ja Gij zijt voor altijd,
 onze God en Here, U zij lof en ere.

7 Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,
 afgezonderd in Uw vrede.
 Maak mij rein van harte, dat ik Uwe klaarheid,
 schouwen mag in Geest en waarheid.
 Heer laat mij even vrij,
 als een adelaar stijgen, zo word ik U eigen.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 2:13-22 (kerntekst: vers 17)

Zingen: Hier in uw heiligdom (OTH 231)

Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon,
 vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn.
 Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
 als Uw Geest ons trekt tot U.

Rein door Uw zuiver bloed, met zekerheid
 dat wij geborgen in Uw liefde zijn.
 Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart
 op de roepstem van Uw Geest.

Heer, ik wil horen Uw zachte stem..
 Laat and're stemmen in mij zwijgen
 Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht
 van Uw aangezicht zal zien.

Preek

Dankgebed en voorbede

Zingen: Op U, mijn Heiland blijf ik hopen (OTH 99)

Op U mijn Heiland blijf ik hopen,
 verlos mij van mijn bange pijn.
 Zie, heel mijn hart staat voor U open
 en wil, o Heer, Uw tempel zijn.

O Gij, wiens aard' en hemel zingen,
 verkwik mij met Uw heil'ge gloed.
 Kom met Uw zachte glans doordringen,
 o zon van liefde, mijn gemoed.

Vervul o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt.
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en mijn zinnen zijn bereid.

Blijf in Uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O mocht ik Uwe troost ervaren,
doe intocht Heer in mijn gemoed.

Zegen

Collecte.

De collecte van de diaconie gaat deze week naar Open Doors

Voor wie dit wilt; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende nummers.

1. Diaconie, Bankrekening nr is: NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en 't Waal
2. Diaconie Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk
3. Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en 't Waal
4. Kerkvoogdij Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk